

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



| | |
|---|--|
| KERKGEBOUW | Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen |
| PREDIKANT | Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988 |
| OUDERLINGEN | G. van Bezooijen D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling AlexRuitenburg@live.nl |
| OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER | H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode |
| DIAKENEN | J.W. Boogert A.J.W. Boote R. van Zante |
| ORGANISTEN | H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis H. Vervoorn |
| KOSTERS | Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 |
| KERKDIENTEN | Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur |
| ZONDAGSSCHOOL | Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum |
| KINDEROPPAS | Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35 |



Onder de terebint

Hemelvaart!?

God vaart op onder gejuich, de Heere vaart op onder bazuingeschal. Psalm 47:6

Naar Jeruzalem gingen de stammen òp (Ps. 122:4). Ze moesten klimmen om de hooggelegen Godsstad te bereiken. De pelgrims zeiden daarom tegen elkaar: “Wij gaan òp naar Jeruzalem”. In onze tekst is ook sprake van opgaan. Alleen wordt dat hier niet gezegd van mensen, maar van God Zelf. God gaat òp. De Heere wordt begeleid met gejuich en bazuingeschal.

Het doet hier denken aan de geschiedenis dat David de ark van de Heere laat ophalen uit het huis van Obed-Edom (2 Sam. 6:11-19). Een feestelijk stoet mensen ging met de ark langs de weg naar Jeruzalem omhoog “met gejuich en met geluid der bazuinen”. In de ark kwam de Heere Zelf.

De opgang van de ark des Heeren is door alle tijden heen gezien als beeld/profete van de Hemelvaart van Christus. Op Hemelvaartsdag zingen wij het graag: “God vaart voor het oog, met gejuich omhoog”. Dat is een geweldige troost!

Zoals in Psalm 47 het koningschap van God wordt beleden, mag de gemeente van het Nieuwe Testament weten dat Christus opgegaan is naar het hemelse Jeruzalem. Daar zetelt Hij als een Koning aan de rechterhand van zijn Vader. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Daar regeert Hij zijn kerk door zijn Woord en Geest. Wat er ook gebeurt op deze barre en boze wereld, in zijn hoede en onder zijn leiding mogen we ons veilig weten. Daarom: Psalmzingt onze Koning, want Hij is hoog verheven!

Van Hem is de heerlijkheid en de kracht en het Koninkrijk. Amen.

Lezen: Psalm 47:6–10; Hand. 1:6–11

Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een Psalm”

46e Jaargang, no. 1266, 15 mei 2023

KERKDIENSTEN

Donderdag 18 mei 2023 **Hemelvaartsdag**

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

1^e collecte: Diaconie

(Voor plaatselijke diaconale doeleinden)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 21 mei 2023

09:30 uur: Prof. dr. W.H.Th. Moehn, Hilversum

18:30 uur: Ds. H. ter Beek, Varik

1^e collecte: Bloemengroet

(Voor bloemenbezorging in de gemeente)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 28 mei 2023 **Pinksteren**

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom

18:30 uur: Ds. H.E. Velthuisen, Schelluinen

1^e collecte: PKN Kerk in Actie

(Hulp aan armen op het platteland van Egypte)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 4 juni 2023 **Vorbereiding Heilig Avondmaal**

09:30 uur: Ds. H. Markus, Leerdam

18:30 uur: Ds. E. Groot Karsijn

1^e collecte: Stephanos

(Hulp aan kwetsbare kinderen in Malawi en Zambia)

2^e collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool

18 mei: 1 Petrus 5: 8 – 11

Jezus regeert, ook als wij lijden

- 21 mei: 1 Petrus 4: 1 - 11
Houd vol om in Jezus' naam het goede te doen
- 28 mei: 1 Petrus 5: 1 - 14
Ook jij hebt de kerk nodig
- 4 juni: Jozua 1
Jozua volgt Jezus op

Kinderoppas:

- 18 mei: Lia van Baalen en Vera Hobo
- 21 mei: Corline de Fockert en Elise Gobius du Sart
- 28 mei: Leny Slingerland en Elin Hobo
- 4 juni: Daniëlle van Mourik

Schoonmaakrooster

- 29 t/m 2 juni: Anne en Lijntje van der Weerd
- 12 t/m 16 juni: Carolien Boogert en Helma van Mourik

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jubileum

Pieter 't Lam en Sjanet 't Lam-van der Meijden (Geerstraat) gedenken op D.V. maandag 29 mei hun 25-jarig huwelijksjubileum. Ze hebben veel zegeningen ontvangen met elkaar, in kinderen en op hun levensweg. Op de levensweg zijn er ook de momenten dat je extra ervaart aan elkaar gegeven te zijn om het vol te houden. We zijn dankbaar dat ze dat zo met elkaar mogen beleven. We wensen hen een mooi jubileum en Gods verdere leiding in hun gezinsleven.



Gezondheid

Petra Hobo-Werner (Meerenburg) ontvangt in de komende tijd geen nieuwe chemokuren. Er waren even gevaarlijke bijwerkingen, maar de gezondheidssituatie is op dit moment gelukkig redelijk stabiel. De andere behandelingen blijven wel doorgaan om te proberen de situatie stabiel te houden. We wensen haar, man en kinderen toe dat ze met elkaar genieten van de gegeven momenten en Gods vrede ervaren.

We hoorden van anderen die ingrijpende behandelingen moeten ondergaan, op uitslagen van onderzoeken wachten, of pittige diagnoses kregen. Dat God dichtbij is.

Verlies

Drie weken geleden meldden we in het kerkblad dat Nellie Blom (Onderweg) opnieuw ongunstige uitslagen had gekregen. Maar op donderdag 4 mei overleed al, in de leeftijd van 63 jaar,

Nella Blom-van Wijgerden.

Op donderdag 11 mei vond de begrafenis plaats. Voorafgaand was er een rouwdienst waarin Psalm 121 centraal stond. De bekende Psalm waarin God belooft over ons leven de wacht te houden. Graag was Nellie langer op aarde geweest voor haar man, (schoon)kinderen en kleinkinderen, maar ze had de zekerheid dat ze bij de Heer in goede handen is. We bidden dat deze hoop aan Aart, de kinderen, kleinkinderen en familie verlichting geeft in deze verdrietige dagen. Verderop in dit kerkblad is een kort In Memoriam te lezen.

Zij die elders verblijven

Wij denken ook aan hen, die om uiteenlopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Mw. E.C. van Weelden
Lingesteynplantsoen 64
4141 GJ Leerdam

Mevr. C. van der Wal - van Maren
Huis ter Leede, Oranjehof 2
4141 GC Leerdam

Afspraken bezoekwerk

Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en vrijdag:

- per telefoon op 0418 581505;
- per telefoon of app 06 14600988;
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.



Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.



Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje



Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.



U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag).

Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.

UIT DE GEMEENTE

In memoriam Nella Blom-van Wijgerden (Nellie)

Nellie werd geboren op 7 april 1960 in Herwijnen en groeide op aan de Nieuwe Steeg 30 met ouders, Teunis en Metje en broer Henk en zus Jettie. Ze was een flink stuk jonger dan broer en zus. Na de basisschool ging ze naar de huishoudschool in Zuilichem. Elke dag met de fiets op de pont naar school, door weer en wind.

Vervolgens werkte ze tien jaar bij bakkerij Hak in Herwijnen. In die periode leerde ze Aart kennen op de dijk. Op 5 februari 1982 trouwden ze. Aan de Onderweg, vlak bij de plaats waar ze elkaar hadden ontmoet, bouwden ze samen met familie en vrienden een prachtig huis. Hier hebben ze uiteindelijk meer dan 40 jaar samen gewoond. Ook figuurlijk werd er gebouwd aan een huis van christelijke liefde. In 1986 werd zoon Arjan geboren en in 1988 volgde Thomas. Bij het groter worden van Arjan en Thomas sleepte ze hen door alles heen en stond ze altijd voor hen klaar.

Vaak was er bezoek, daar genoot ze enorm van.

Ze hielp enthousiast mee met het telen van de kalebassen en met de bloemen. Buiten dat hield ze ook van een schoon en net huis. Altijd stoffen en poetsen. Zo ook bij andere adressen.

Op 9 oktober 2002 overleed tantezegger Mieke. Haar sterke geloof vond ze erg indrukwekkend tijdens haar ziekte leukemie. Ze vond het vreselijk dat ze zo jong stierf.

In 2008 bleek Nellie na klachten reuma te hebben. Hoewel ze er last van had, klaagde ze er nooit over. Vanaf september 2010 werd er borstkanker vastgesteld. Dat kwam als een mokerslag binnen. Gelukkig mocht ze daarvan herstellen.

Tijdens de jaarwisseling van 2015/2016 vroeg Thomas Annette ten huwelijk en Nellie was daar als enige bij aanwezig. Ze genoot van het vooruitzicht van de bruiloft.

Annette trouwde vanuit het huis aan de Onderweg, het was een stille wens die uitkwam aangezien ze twee zonen had. Ze vond het geweldig om daarna twee kleinkinderen te krijgen.

Ook Arjan ging drie jaar geleden het huis uit, gelukkig kwam hij nog vaak thuis voor het avondeten.

Jarenlang leidde ze de jeugdclub van de kerk. Knutselen met de kinderen vond ze prachtig. Door de jaren heen ging ze in dorp en omgeving graag langs bij de leuke kleine winkeltjes. Zo ook bij de kringloopkas en rommelmarkt. Op de rommelmarkt van 2022 voelde ze zich echter niet lekker en moest ze zelfs naar het ziekenhuis. De diagnose van longkanker kwam. Alle mogelijke behandelingen onderging ze, ze wilde zo graag hier blijven. Een jaar later bleek echter dat het leven hier verlaten moest worden. Op 4 mei overleed ze om 19:59u. Hoewel ze graag nog hier zijn, geloofde ze vast in het eeuwig leven. Ze was ervan overtuigd dat ze bij God in goede handen was. De Herder zorgt voor Zijn schapen en brengt ze thuis.

Nellie luisterde vaak naar Groot Nieuws Radio. De christelijke liederen die erop gedraaid werden, vond ze prachtig. 'De stofzuiger uit, de radio aan', was een gevleugelde uitspraak. Lieder die hierop te horen zijn, had ze ook uitgezocht voor de afscheidsdienst. Zo ook het lied 'God van Licht'. Dat geliefden in dat vertrouwen houvast vinden:

God van licht, wees mijn Gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn Gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Bij de diensten

Hemelvaartsdag

Vanwege een vraag over verduidelijking van het “hogepriesterlijk gebed” (Johannes 17), is Hemelvaartsdag op 18 mei een mooie gelegenheid om uit dit Bijbelhoofdstuk te putten.

Ik zal dan overigens niet zozeer ingaan op de eenheid van de christelijke kerk, daarvoor verwijs ik naar de verkondiging uit desbetreffend hoofdstuk van professor Gijsbert van den Brink in de avonddienst van jongstleden 12 februari.

Pinksterzondag

We mogen vieren dat Gods Geest is uitgestort en wij daarom in de kracht van de opgestane Christus kunnen delen. Tevens is er in en rond deze dienst aandacht voor de Israëlsreis van een aantal gemeenteleden. We gaan in deze dienst daarom ook in op de joodse traditie van het Pinksterfeest.

Rommelmarkt

Er zitten heel wat uren voorbereiding in, en dan is het des te leuker als ook de dag zelf prima mag verlopen. En dat was het geval. Zo kijken we dankbaar terug op een geslaagde rommelmarkt op zaterdag 6 mei!

Mooi weer, veel bezoekers, veel vrijwilligers, goede contacten en een prachtige opbrengst van € 9.100,00 netto! Ook de Kringloop-Kas mocht deze dag veel bezoekers ontvangen.

Hartelijke dank aan allen die hebben geholpen bij de voorbereidingen en op de dag zelf. Geweldig om te zien hoeveel mensen bereid zijn hun schouders eronder te zijn. Ook dat is een vorm van gemeente-zijn.

Een speciaal woord van dank aan de familie Van Arendonk, die ons weer bijzonder gastvrij ontving en ons op allerlei manieren hielp om de dag tot een succes te maken.

Nogmaals: iedereen bedankt.

Financiële bijdrage voor kerkblad en kerkapp

In dit kerkblad treft u een inlegvel aan, waarmee we u vragen een bijdrage over te maken voor de kosten die zijn verbonden aan het maken en verspreiden van het kerkblad en voor de kosten die zijn verbonden aan de kerkapp. De gegevens staan op het inlegvel; u kunt ook gebruikmaken van een QR-code, die eveneens op het inlegvel staat. Dus leg het vel bij de rest van wat u administratief nog moet regelen en het komt vast goed.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via banknummer:
NL82 RABO 03280 24643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen
inz. Kerkblad/Kerkapp

Hartelijk bedankt alvast!

Voorjaarszendingscollecte

De voorjaarszendingscollecte heeft dit jaar € 1610,59 opgebracht.
Wij zijn heel blij met deze prachtige opbrengst.
Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage en uiteraard de
collectanten voor hun medewerking.

De zendingscommissie

Jarigen



De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

| Datum | Naam | Leeftijd | Adres |
|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 26-05 | A. Donker – van der Meijden | 88 | Zworrelstraat |
| 31-05 | H. van der Meijden | 86 | Geerstraat |
| 02-06 | W.M. van Arendonk | 87 | Mert |

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06 3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen.

Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar:



- Kees van Baalen (Mert)
- Dhr. J. de Vaal (Parallelweg)
- Mevr. G. de Bruijn (Brakel)

- De doopouders van:
- Evie Haberlah
- Evi de Joode
- Nora Leiseboer
- Mattias Roseboom



VERANTWOORDING

Collecten

| | | | | |
|----------|-------------------------|---|--------|------------------------|
| 23 april | 1 ^e collecte | € | 120,80 | St. Kimon |
| | 2 ^e collecte | € | 104,90 | Kerkrentmeesters |
| | Uitg.collecte | € | 102,70 | Pastoraat en prediking |
| 30 april | 1 ^e collecte | € | 149,60 | World Vision |
| | 2 ^e collecte | € | 123,25 | Kerkrentmeesters |
| | Uitg.collecte | € | 108,00 | Onderhoudsfonds |
| 7 mei | 1 ^e collecte | € | 160,45 | Project 1027 GZB |
| | 2 ^e collecte | € | 125,70 | Kerkrentmeesters |
| | Uitg.collecte | € | 115,15 | Pastoraat en prediking |

In april is via de bank ontvangen:

Voor de collecten diaconie € 87,00

Voor de collecten kerkrentmeesters € 225,00

Ontvangen via:

Ds. Roseboom € 10,00 voor de kerktelefoon

De kringloopkas € 30,00 voor de paascollecte

Voor al deze giften heel hartelijk dank.

UIT DE PASTORIE

Dijkpraat

Afgelopen zaterdag was er daadwerkelijk sprake van veel dijkpraat. Kerkeneind kwam nog op bezoek om Mattias te bewonderen. In de Bijbel is dat ook een goede gewoonte: 'buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar (Elizabeth) was geweest, en ze verheugden zich samen met haar' (Lukas 1:58). Na corona en alle buurwisselingen werd het bovendien hoog tijd dat we als buurt ook nader met elkaar kennismaakten. Het trof dat het precies een mooie lentedag was, waardoor de ontmoeting extra zonnig werd.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Vrijdag 2 juni - Talentenveiling in basisschool tbv
gezamenlijk diaconaal doel: Red een kind

Zaterdag 10 juni 15:30 uur Afsluiting Follow me seizoen
Vrijdag 27 oktober Online draaiavond

VAN DE REDACTIE



De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 5 juni 2023 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Carolien Boogert
Rij- en Uitweg 16

Volgende inleverdata zijn:

| | |
|----------|---------------------|
| 3 juli | voor 7 weken |
| 21 aug. | voor 3 weken |
| 11 sept. | voor 3 weken |
| 2 okt. | voor 3 weken |
| 25 okt. | voor 3 weken |



Kom Heilige Geest
vul mijn hart en leven
laat Uw liefde stromen
troost met Uw nabijheid
geef kracht om te getuigen
vervul ons met heilig vuur

Kom Heilige Geest
woon in onze huizen
ontdek onze zonden
leer ons meer op Jezus zien
ontsteek een groot verlangen
volmaakt te leven tot Uw eer.

- *Leo Hewelman* -
christelijkegedichten.com



KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENTST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
 - ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
 - ◆ Een bedrag overmaken via de bank.
 - ◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
- <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25

KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

**PASTORAAT EN
PREDIKING** Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34

WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl

App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com

Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00